

“Een werkgezin van twintig kinderen”

GRETA VANDENHOLT



HUISMOEDER

Expliciet



Ieder bedrijf heeft er één. Iemand die op haar of zijn eigen manier alles vlot laat draaien. Die overal tegelijk lijkt te zijn. Of er steeds in slaagt om de sfeer erin te houden en een glimlach op je gezicht te toveren. In elke editie van X² geven wij het woord aan deze (te) stille krachten achter de schermen. Deze keer: Greta Vandenholt van marketingbureau Expliciet.

“Ik wil niet de kijvende huismoeder zijn die het hier even gaat komen zeggen”

“Iets met websites. Dat is wat ik mij voorstelde bij een marketingbureau. Of dat is toch wat mijn kinderen me hadden verteld toen ik hier solliciteerde. Ondertussen weet ik dat het veel verdergaat dan dat. Het is ook een complexer vak dan ik had gedacht. Ik heb al veel bijgeleerd, maar als ik ze hier soms hoor praten met al die termen, dan haak ik af (*lacht*).”

Het was dan ook niet voor haar marketingkennis dat Greta Vandenholt aan de slag ging bij het Hasseltse Expliciet. Haar officiële titel? Huismoeder. “En elke keer kijken de mensen mij dan vragend aan. *Huismoeder*? Maar het is echt de beste omschrijving voor wat ik hier doe. Ik regel de inkopen en maak het middageten – ondertussen al voor een team van meer dan twintig. Vul de koelkast met pintjes voor de vrijdagse *afterwork*. Ik ruim op en poets. En ik verras ze hier af en toe met zelfgemaakt gebak of een snack. Aan mij om ervoor te zorgen dat ze hier niks tekortkomen.”

En geeft ze haar kinderen ook onder hun voeten als ze weer eens rommel laten rondslingeren? “Nee, nee. Ik wil niet de kijvende moeder zijn. Da’s niks voor mij. En daarbij: het zijn hier allemaal volwassen mensen. Het is niet aan mij om te bepalen wat hier mag en wat niet. En neen, ik moet ook niet bemiddelen bij ruzies (*lacht*).”

“Huismoeder zijn, is voor mij wél weten wat er leeft. Met iedereen kunnen meebabbelen. En ook

belangrijk: weten wat hij of zij graag eet (*lacht*). Ik weet van iedereen hier waarmee ik hem of haar een plezier kan doen.”

“En daarvoor moet je echt een deel van het team zijn. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Ik werk halftijds, dus ben hier niet altijd. En als ik hier ben, sta ik vaak in de keuken of ben ik naar de winkel. En tijdens het poetsen wil ik ze hier natuurlijk ook niet constant storen. Maar tegelijk wil je die band opbouwen. Want ik wou meer zijn dan iemand die af en toe eens langskomt. Ik wou niet dat ze me hier zagen als hun poetsvrouw. Ik mikte op meer dan dat. Ik wou echt die Huismoeder *zijn*. Omdat ik me zo ook voel. Mijn kinderen zijn ongeveer even oud als de meesten die hier werken. En ik vind het ook gewoon leuk om voor anderen te zorgen.”

Een huismoeder staat ook bekend om haar luisterend oor en goed advies. Geraken persoonlijke ontboezemingen zoals gebroken harten ook tot bij Greta? “Neen, dat niet (*lacht*). Maar als ze een feestje geven en op zoek zijn naar lekkere recepten, weten ze mij wel te vinden. Ik zal me ook nooit opdringen om advies te geven. ’s Middags aan tafel hoor ik de jonge mama’s en papa’s tips uitwisselen over hun kinderen. Maar ook daar kom ik niet tussen. Ik ben nochtans lang onthaalmoeder geweest. Voor mij is het voldoende om te horen dat ze goed bezig zijn. Dan ben ik gerust.”